
Onderwerp:
Bijlagen:

FW: Het corrigeren van een beeld uit het verleden in het heden
_89832543_89832542.jpg; _89832545_89832544.jpg; _89832810_89832809.jpg; _89832812_89832811.jpg; 1MKJJJP.jpg; 1943-exb-bnglfm-15-photo-old-starving-woman-lying-roadside.jpg; 5075880_orig.jpg; 20141023.jpg; 20141023118.jpg; a dog is feeding itself by eating a human corpse.jpg; M-110.jpg; ban01.jpg; Bengal famine 8.jpg; Bengal_famine_1943_photo.jpg; BengalSpeaksJackalsVulturesEatingCorpsesBengalFamine1943a.jpg; Chittaprosad-Hungry-Bengal-sketch1.jpg; dc69b83739db5f268a99a8469f6189be.jpg; ffeb52dfc79804749c7db66dae8cf010.jpg; fDXs6tL.jpg; genocid-po-angliyski.jpg; human corpses in a Calcutta street eaten by vultures during the great famine 1943.jpg; human corpses whose flesh is eaten by vultures in Calcutta.jpg; India-famine2.jpg; images.jpg; Smallpox_child.jpg; vyLqqFF.jpg; vulture and child.jpg; Vultures on the wall and roofs resting after having their meal of eating the flesh of human corpses in a Calcutta alleyway in 1943.jpg; vultures-feeding-on-corpses-lying-abandoned-in-alleyway during the great famine in 1943.jpg

Onderwerp: FW: Het corrigeren van een beeld uit het verleden in het heden

Van: Muskens

Verzonden: zaterdag 16 september 2017 14:54

Aan:

Onderwerp: Re: Het corrigeren van een beeld uit het verleden in het heden

Op 16-9-2017 om 4:28 schreef Muskens:

Geachte Leden van de Gemeenteraad,

Bij uw raad wil ik er voor pleiten een besluit te willen nemen tot het corrigeren van een beeld van het verleden in het heden en meer in het bijzonder, door Winston Churchill de plaats toe te kennen die hem toekomt door de historische omissie ongedaan te maken de massamoordenaar Churchill NIET in het rijtje Hitler, Stalin en Mao op te nemen, daarentegen hem onjuist af te schilderen als een voorvechter voor vrijheid en democratie terwijl hij in feite een racist, een mensenrechtsverkrachter en massamoordenaar was.

Voor een "ereplaats" in dit rijtje is een aantal grondige redenen.

Churchill droeg als premier de verantwoordelijkheid voor en veroorzaakte bewust de hongersnood die resulteerde in 3 tot 4,5 miljoen hongerdoden in Bengalen in de jaren 1942/1943.

Churchill was als premier verantwoordelijk voor de onderdrukking, gevangenschap, marteling en dood van duizenden Kenyanen tijdens de Mau Mau opstand in Kenya 1952-

1962.

Nu Adolf Hitler tijdens zijn bewind ook enige min of meer positieve dingen schijnt te hebben gedaan zoals het aangaan van het Concordaat met Rome, de bouw van de Rügendamm, het tot stand komen van het Schornsteinfegergesetz, het beweerdelijk bouwen van de Autobahnen, de opdracht tot het bouwen van een KdF wagen, de Volkswagen, is er toch niet één gemeente die het in haar hoofd haalt op grond daarvan een straat, plein of allee naar Adolf Hitler te noemen. Zijn grote misdaden zijn genoegzaam bekend en het belang van het Schornsteinfegergesetz, het gesloten concordaat met Rome, de Autobahnen, de Rügendamm of de Volkswagen verzinkt daarbij in de betekenisloosheid. Ook zal men in Duitsland vergeefs zoeken naar een straat of plein vernoemd naar de massamoordenaar en koloniale mensenrechtsverkrachter von Trotha. Dit in tegenstelling tot Nederland waar van Heutsz en Churchill nog steeds als "helden" geëerd worden.

Literatuur:

Madhusree Mukerjee: [Churchill's Secret War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II](#)

Caroline Elkins: [Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain's Gulag in Kenya](#)

Shashi Tharoor: Inglorious empire: What the British Did to

India. <http://www.hurstpublishers.com/book/inglorious-empire/>

Ik vermoed dat de meerderheid van de gemeenteraad nimmer van deze feiten kennis heeft genomen. De Britse regering heeft het beleid haar zwartste zijden voor de openbaarheid af te schermen. maken. Het

tegendeel is het geval zoals Caroline Elkins tijdens haar onderzoek naar het Britse schrikbewind in Kenya ondervond, waar zij voortdurend gehinderd werd door verdwenen dossiers, het verborgen houden van archieven (hetgeen op een later tijdstip duidelijk werd tijdens een gerechtelijke procedure tot schadevergoeding van voormalige Mau Mau leden tegen de Britse regering), de weigering haar toegang te verlenen tot bekende archieven en vernietigde

informatie.

In het laatste

youtube filmpje in dit bericht komt de "cover up" ook expliciet aan de orde.

Nu u van deze feiten kennis kunt nemen, zult u zich kunnen realiseren dat u het blazoen van de gemeente Nederweert besmeurt door een massamoordenaar en mensenrechtsverkrachter nog langer en bovendien zo prominent te gedenken als uw gemeente dat doet met de Winston Churchillstraat.

U kunt niet langer stellen; "Ik weet er niets van, deze feiten zijn mij onbekend, dit zijn lasterlijke aantijgingen tegen een groot staatsman", want u kent nu de feiten, die ruim gedocumenteerd zijn en waar van laster geen sprake is.

Ik wist weinig van het Brits kolonialisme totdat ik in 2015 het Victoria park in Dhaca bezocht en mijn vriend Zafrul Hassan mij vertelde dat hier deelnemers aan de Sepahi (Sepoy) opstand in 1857 door de Britten waren opgehangen. https://en.wikipedia.org/wiki/Bahadur_Shah_Park

Eerst toen ben ik mij gaan verdiepen in de geschiedenis van India, West Bengalen (Kolkata) en Oost Bengalen wat nu Bangladesh is.

In de periode voorafgaand aan uw lezen van dit bericht bent u daarom ook verontschuldigd.

U ging er immers allen van uit dat de politiek van Churchill prijzenswaardig was geweest, ondanks wellicht bekende "schoonheidsfoutjes" als de inzet van de Black and Tans verordonneerd door Churchill als minister van koloniën en het bevel tot de inzet van gifgas door bombardementen in Iraq in 1921. Saddam Hussein's Halabja had een uitstekend voorbeeld aan Churchill die hem in 1921 al was voorgegaan met het bevel tot gifgasaanvallen op de Koerden.

Ik laat mij niet uit over zijn mening omtrent de "kaffers" tijdens de Boerenoorlog, zijn enthousiasme voor concentratiekampen en zijn diepe overtuiging van de superioriteit van het Arische ras. Het navolgend artikel bericht er uitvoerig over.

<http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/not-his-finest-hour-the-dark-side-of-winston-churchill-2118317.html>

<http://new.resurgentindia.org/the-bengal-famine-of-1943-how-the-british-engineered-one-of-the-worst-genocides-in-the-human-history/>

Een goede begin zou zijn de Winston Churchillstraat tijdens een plechtigheid om te dopen in een van de talloze alternatieven als bijvoorbeeld de Mohandas "Mahatma" Gandhi straat, de Subhas Chandra Bose straat, de Rabindranath Tagore straat, de Dedan Kimathi straat, de slag bij Plassey straat, de Siraj ud Dawla straat of de Sepahi opstand straat . Er zijn nog tientallen andere namen mogelijk als Clive maar niet genoemd wordt.

Mohandas Gandhi was een man van bijzondere statuur, een prijzenswaardig mens die onze aller achting verdient. Mohandas Mahatma Gandhi van wie Churchill wenste hem te laten vertrappen door een olifant aan de poorten van New Delhi.

Subhas Chandra Bose was een strijder in het verzet tegen de Britten en bood tijdens de hongersnood vanuit zijn ballingschapsoord voedsel aan om de hongersnood te bestrijden hetgeen door de Britten werd afgewezen en waar door Britse censuur geen ruchtbaarheid aan werd gegeven in de pers.

Rabindranath Tagore was een beroemd Bengaals schrijver en vrijheidsstrijder die de eerste Indiër was die de Nobelprijs ontving. Hij heeft het gelukkig allemaal niet meer mee moeten maken want hij overleed op 7 augustus 1941 in Calcutta. Dedan Kimathi was een Kenyaans verzetsstrijder die in 1957 door de Britten werd vermoord.

De door de Nawab van Bengalen verloren slag bij Plassey (heden Palashi) in 1757 luidde het begin van 200 jaar onderdrukking en genadeloze uitbuiting van India door het Britse koloniale rijk in. Dertien jaar in 1770 later zou de eerste door de Britten veroorzaakte massamoord door uithongering van 10 miljoen Indiërs plaatsvinden.

Siraj ud Dawla was de Nawab (vorst) van Bengalen die door verraad van zijn bevelhebber Mir Jafar die tijdens de strijd naar de Britten overliep, deze belangrijke slag die het einde van de onafhankelijkheid van Indië inhield, verloor. De Sepahi (Sepoy) opstand van 1857 was de eerste onafhankelijkheidsoorlog om India.

Citaat Dr. Shashi Tharoor: "Churchill has as much blood on his hands as Hitler "(cit einde)

Hier heeft u een aantal overtuigende

argumenten: <https://www.youtube.com/watch?v=XOxXZ3rNlSc>

en

<https://www.youtube.com/watch?v=BSRI6RbKYOAA>

en

<https://www.youtube.com/watch?v=x6xwI9kAmfw&t=5s>

en

<https://www.youtube.com/watch?v=xnBsjWNlL8&t=2s>

en

<https://www.youtube.com/watch?v=YsEiBCgtqKo>

en

<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/04/mau-mau-kenyans-share-stories-torture-160428131800531.html>

en

https://en.wikipedia.org/wiki/Bengal_famine_of_1942

<https://www.youtube.com/watch?v=JnzXgnbaNC4>

<https://www.youtube.com/watch?v=pPdAgy1vJtI>

https://www.youtube.com/watch?v=IgW0d09Mz_Q

<https://www.youtube.com/watch?v=Q-Q3t2jl7zQ>

Mijn dringende oproep aan u. Doet recht aan de geschiedenis en aan allen die een gruwelijk lot hebben ondergaan door honger, marteling en gevangenschap veroorzaakt door een niets ontziende koloniale mensenrechtsverkrachter.

Met vriendelijke groet

Maarten Muskens